

IN MEMORIAM GERARD VAN BUUL

Gerard van Buul werd geboren in Eindhoven op 15 februari 1941 en overleed in Maastricht op 17 december 2022.

Hij studeerde aan het Brabants conservatorium in Tilburg en behaalde daar het eindexamen diploma katholieke kerkmuziek. Hij studeerde vervolgens piano bij Jean Antonietti en Paul Niessing, orgel bij Hub Houet en Louis Toebosch, koordirectie bij Jan Out en orkestdirectie bij Piet Ketting. Gerard van Buul was directeur van de Muziekschool Midden-Langstraat in Waalwijk en werd in 1975 dirigent van de Koninklijke Zangvereniging 'Breda's Mannenkoor'. Met dit koor behaalde hij de eerste prijs aan het 'International Choral Festival' in Cork (Ierland) in hetzelfde jaar.

Gerard was een geweldige organist en pianist. Men herinnert zich onder de koorzangers vooral zijn acrobatische manier van pianospelen, waarbij hij staande met zijn rug naar het klavier, de toetsen met zijn rechterhand aansloeg, met zijn linkerhand de maat aansloeg en tegelijkertijd mondelinge aanwijzingen gaf.

In oktober 1979 werd hij benoemd tot directeur van de Stedelijke Muziekschool Maastricht, waar hij zich ook metterwoon vestigde. In 1983 bestond de Maastrichtse muziekschool precies een eeuw. De muziekschool had decennia lang een zwervend bestaan geleid van de ene naar de andere schamele behuizing en de diverse afdelingen waren gehuisvest in even zoveel verschillende totaal ongeschikte panden. Het is aan Gerard van Buul te danken dat de gehele muziekschool werd gehuisvest in het voormalige klooster van de Franciscanessen aan de Sint-Maartenspoort 2 te Maastricht en daarmee een instituut werd, dat open stond voor muziekbeoefening door iedereen, klassiek, pop, jazz. De eerste steen voor de verbouwing werd gelegd op 27 augustus 1982, terwijl het gebouw op 21 oktober 1983 feestelijk werd geopend met 35 lokalen, twee balletzalen en een drumlokaal, waar ook beat- en popgroepen konden repeteren zonder geluidsoverlast te veroorzaken, en last but not least een aula met driehonderd zitplaatsen. Tot de verhuizing naar het Centre Céramique in de herfst van 2021 bleef de muziekschool – als onderdeel van kunstencentrum KUMULUS – aan de Maartenslaan gevestigd. Gerard van Buul werd in 2003 gepensioneerd als directeur van de muziekschool en droeg het stokje toen over aan Jan Tuinstra.

Vanaf dat jaar was Gerard van Buul een zeer gewaardeerd bestuurslid van de Stichting Matty Niël. Ook toen bij hem een slopende kanker werd ontdekt, die het hem nagenoeg onmogelijk maakte de bestuursvergaderingen fysiek bij te wonen, bleef hij de wederwaardigheden van de stichting trouw volgen tot 2020 en diende het bestuur vaak van advies. Met het verscheiden van Gerard van Buul verliest de Stichting Matty Niël een zeer betrokken bestuurslid.

